

Het leven in de DDR



Eberhard Licht is 1955 in Meiningen in Oostduitsland geboren en heeft leefde tot 2002 in Weimar/Thüringen. Met hulp van vier fragmenten uit filmen van de DDR en over de DDR wil hij proberen, iets over de goede en slechte kanten van het leven in de DDR te vertellen.

De fragmenten zijn ongeveer 15 minuten lang en hebben nederlandstalige ondertiteling.

Tussen de filmpjes is er tijd om vragen te stellen.



2003 Wolfgang Becker
(Westduitser)



1999 Leander Haußmann
(Oostduitser)



1963 Christa Wolf (tussendoor
in de DDR verboden film)



1988 Lothar Warneke
(DDR)

Themenochtend 10 januari