
*
*

*
*
*

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019

**H. Eucharistieviering voor Surinamers en Antillianen e.a.
in de kerk van St. Jan de Doper – St. Bernardus.**

**Suriname
Antillen
Aruba
Nederland**
=====

**Oranje Nassaulaan 2,
3523 VR Utrecht
aanvang 11:00 uur.**

UTRECHT
=====

Dierbare Mensen,

In overleg met onze dierbare Diaken Piet van Kleinwee moeten wij deze keer ons maandbulletin beginnen met U te melden dat hij in verband met zijn ziekte al zijn kerkelijke taken heeft moeten beëindigen. Diaken Piet van Kleinwee heeft in verband met zijn ziekte aan de Bisschop ontheffing van zijn opdracht gevraagd en zijn ontslag als diaken van het Bisdom Utrecht voor de Surinaams - Antilliaanse geloofsgemeenschap en de Nederlandse geloofsgemeenschap van de H. Johannes de Doper - H. Bernardus ingediend.

Dit is hem met ingang van 1 augustus 2019 onder grote dank verleend.

Momenteel is hij opgenomen in een revalidatiekliniek. Gelet op de omstandigheden en het onzekere verloop van zijn ziekte zal het afscheid van hem te zijner tijd zeer bescheiden en rustig gaan plaats vinden.

U wordt nader geïnformeerd.

Wij wensen hem en zijn familie van harte heel veel sterkte in deze moeilijke tijd en Gods beste zegen.

Mocht u Diaken Piet van Kleinwee een hart onder de riem willen steken door bijvoorbeeld een kaartje te sturen?

Hieronder zijn thuisadres (zijn kinderen zorgen dat hij de post krijgt):

De Eerwaarde Heer P.J. van Kleinwee

Kennedylaan 394

3533 KN Utrecht

Wilt u hem bezoeken, neem dan via telnummer 030-2884675 (zijn eigen telefoonnummer) contact op. U krijgt dan zijn zoon of schoondochter aan de lijn, waarmee u een moment kunt afspreken. Piet heeft in ieder geval elke ochtend therapie.

Zondag 18 augustus werd een nieuwe icoon van de 2^e patroonheilige van de Johannes - Bernardus, "St. Bernardus", gezegend door vader Paul Brenninkmeijer tijdens de Byzantijnse viering.

Het feest van deze 2e patroonheilige van onze kerk is eigenlijk op dinsdag 20 augustus.

In het weekend van 24 en 25 augustus zal het feest van de heilige Bernardus gevierd worden in de geloofsgemeenschap. De icoon zal dan ook op het altaar staan.

Komend weekend is er ook de deurcollecte voor de MIVA.

In de weekendvieringen op 28 en 29 september as. zal de jaarlijkse ziekenzalving plaatsvinden. Pastoor Hans Boogers en pastor Hans Harmsen gaan samen voor in deze vieringen.

Mensen die hieraan deel willen nemen kunnen zich opgeven via het invulformulier of persoonlijk of telefonisch tijdens openingsuren van de kerk bij de mensen van de Receptie.

Het informatieformulier ligt op het schap in de kerk en staat hieronder.



Dierbare mensen,

Het is een mooi gebruik geworden om op de jaarlijkse ziekendag de gelegenheid te bieden tot het ontvangen van het Sacrament der zieken, de ziekenzalving.

Vroeger werd de ziekenzalving ook wel het laatste sacrament genoemd of ook wel het sacrament van de stervenden.

Thans wordt het accent meer gelegd op het ouder worden. Terecht merken ouderen op, dat ziek zijn en ouder worden niet hetzelfde zijn. Bij het ouder worden levert een mens in aan veerkracht, aan lichamelijke mogelijkheden en soms aan geestelijke vermogens. De zalving benadrukt dat we – in alle stadia van ons leven – in Gods hand (willen) zijn.

De ziekenzalving is een gave Gods en door het willen ontvangen van dit sacrament geven we te kennen, dat we deze gave Gods ook van harte aanvaarden op onze verdere levensweg. Met gebed, handoplegging en zalving wordt Gods nabijheid afgesmeekt voor de zieke mens en voor de oudere.

Het is heel goed, dat ook de kinderen en zo mogelijk de kleinkinderen hierbij aanwezig zijn. Allen zijn van harte welkom!

Deze ziekenzalving zal plaatsvinden in ons kerkcentrum:

<i>zaterdag</i>	<i>28 september tijdens de viering van</i>	<i>18:30 uur</i>	<i>en</i>
<i>zondag</i>	<i>29 september tijdens de viering van</i>	<i>11:00 uur</i>	

Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een ontmoeting met koffie of thee.

Wanneer U de ziekenzalving wilt ontvangen, dan kunt U zich **opgeven** bij het kerkcentrum:

- **telefonisch van 10:00 – 12:00 uur op maandag t/m vrijdag**, tel. 2880212,

(in de vakantieperiode 22 juli t/m 30 augustus van 09:00 – 10:00 uur!) of

- **schriftelijk** via **onderstaand antwoordstrookje**, ingevuld afgeven of in de brievenbus doen.

Let wel, om het een en ander goed te kunnen voorbereiden dient uw opgave **uiterlijk woensdag 25 september** ontvangen te zijn.

U mag uiteraard ook zelf langs komen in het kerkcentrum om de opgave te doen.

Met vriendelijke groet, namens de leden pastoraatsgroep H. Johannes de Doper - H. Bernardus,

mw Riet Bouwman (tel. 2884909) en mw. Madeleine Bogaerts

Opgave voor de gezamenlijke ziekenzalving in de weekendviering van
zaterdag 28 september (18:30 uur) of zondag 29 september (11:00 uur)

Naam:

.....

Adres:

.....**Tel.nr.:**.....

Voorkeur voor zaterdag* of zondag* of geen voorkeur*:) * **omcirkelen**

(wij proberen rekening te houden met uw voorkeur)

Kan op eigen gelegenheid naar de kerk komen: ja* / nee *

) **hetgeen**

Moet opgehaald en thuisgebracht worden: ja* / nee*

) **van**

Maakt gebruik van een rollator* / rolstoel*

) **toepassing**

) **is!**

Bij ziekte of verhindering graag afbellen: tel. 2884909 (mw Bouwman) of
tel. 2880212 (het Kerkcentrum)

Bovenstaand gedeelte bewaren voor uw eigen informatie

Het gedeelte op blz. 3/3 inleveren in het kerkcentrum. Graag volledig invullen!

Opgave voor de gezamenlijke ziekenzalving in de weekendviering van zaterdag 28 september (18:30 uur) of zondag 29 september (11:00 uur)

Naam:

.....

Adres:

..... **Tel.nr.:**.....

Voorkeur voor zaterdag* of zondag* of geen voorkeur*:) * **omcirkelen**

(wij proberen rekening te houden met uw voorkeur)

Kan op eigen gelegenheid naar de kerk komen:	ja* / nee *) hetgeen
Moet opgehaald en thuisgebracht worden:	ja* / nee*) van
Maakt gebruik van een	rollator* / rolstoel*) toepassing
) is.

✂

Gebed van de maand.

*U roepen wij God.
Zult gij ons horen?
Laat Uw H.Geest
over ons neerdalen.
Bewaak onze lippen,
Zie toe op onze woorden,
bouw in ieder van ons een hart,
U roepen wij.
Dat wij niet bezwijken.
Hou ons gaande, U tegemoet.
Ontferm U over ons.
Amen.*



<http://bernardusparochie.nl/index.php?p=info&ids=bernardus>

(voor info over Heilige Bernardus van Clairvaux)

De Bestuurscommissie: Mw. J. Esajas, Mw. R. Joghi, Mw. J. Rosalia, Mw. M. Lie-A-Lien,
Mw. A Destang, Mw. C Alvares en Dhr. S. de Windt.

Redactie: S. de Windt. E-mail: simhendw@live.nl tel: 030 2870644.

Website: <https://katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/johannes-bernardus>

Website Katholiek Nederland: <http://katholiekleven.nl> .