



St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius

MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL

WEEK VAN 11 TOT EN MET 19 MEI 2019

IK BEN DE GOEDE HERDER.

Als het volk van Israël aan God om een koning als leider vraagt, moet het een herder zijn die zorg draagt voor de schapen. Saul was een herder. Toen hij zich als een potentaat ging gedragen, koos God voor herder David.

De leider moet iemand zijn die niet als een dictator zijn volk regeert.

Hij moet leiding geven op de manier van een herder.

Toen David in de fout ging, kon hij gewoon koning blijven, want hij bleef leiding geven als een herder.

Dat betekent: de weg wijzen, aangeven, waar voedsel te vinden is, veiligheid bieden tegen gevaar, zorg dragen voor de kwetsbare en zwakke schapen en zorgen dat geen dier verloren loopt.

Niemand mag uitgestoten worden, want iedereen hoort erbij.

Ik hoorde over een oproep van paus Franciscus dat gescheidenen en homo's gewoon dezelfde zorg en aandacht en waardering verdienen als alle andere schapen. Niemand mag over de rand geschoven worden, want ze horen bij de kudde, bij ons, gewoon als iedereen en ieder van ons verdient alle aandacht. De armen en kwetsbaren verdienen de meest aandacht. Zo gaat dat bij God en moet het ook bij ons gaan.

Geweldig dat we zo'n goede leider hebben: een Paus die vooral een Herder is.

Theo de Wit

PAROCHIEAGENDA

za 11 mei 15.00 uur viering 50 jaar Mixtuur
18.00 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, Mixtuur

vierde zondag van Pasen

zo 12 mei 09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, Schola Aloysii
ma 13 mei 14.00 uur ouderensoos
20.00 uur bestuur en musici
di 14 mei 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
20.00 uur Aloysiusberaad
20.00 uur bestuur
do 16 mei 13.30 uur pastoraal team Stad Utrecht
20.00 uur bestuur en musici Kathedrale Koor
vr 17 mei 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 18 mei 13.00 uur vormelingen gaan op kloosterbezoek
18.00 uur Viering Zaterdagavond Anders

vijfde zondag van Pasen

zo 19 mei 09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, gemengd koor

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel

Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES

Za 11 mei: jaargedachtenis Frits Gerlach; uit dankbaarheid voor 50 jaar samen zingen, vieren en delen als koor en voor levende en overleden leden van Mixtuur.

Zo 12 mei: jaargedachtenis Frits Gerlach; Joke de Bruin-de Haas; Loet Scherrenberg en zijn ouders; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn.

Zo 19 mei: jaargedachtenis Ries Vocking; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Henny Scherrenberg-van Impelen; Piet Greve; ouders Vierbergen-Oostveen.

COLLECTE

Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 228,55.

Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes, de opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap en de tweede collecte is bestemd voor de Roepingenzondag. Wij danken u voor uw gaven.

ROEPINGENZONDAG 2019: BID TOT DE HERDER, ZONDAG 12 MEI

Roepingenzondag, de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven, wordt dit jaar gevierd op 12 mei. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht doet dat door campagnes op te zetten, mooi wervingsmateriaal uit te geven en natuurlijk aanwezig te zijn op internet en sociale media. We moeten aan de weg timmeren en alle gelovigen laten weten dat er grote nood is aan mensen die hun leven in dienst willen stellen van Christus en Zijn Kerk. Bovendien moeten we als parochies en geloofsgemeenschappen ook uitstralen dat een keuze voor het priesterschap, permanent diaconaat of religieuze leven meer dan de moeite waard is en dat we hen die zich hiertoe door de Heer geroepen weten in woord en daad willen ondersteunen. In het **weekend van 11 en 12 mei** is er een tweede collecte voor de Roepingenzondag.

NAAR EEN NIEUW BERAAD

Via allerlei wegen hebt u al van alles gehoord over de aanstaande fusie van de drie stedelijke parochies. Eén van de effecten hiervan is dat alle gemeenschappen een zelfde soort organisatiestructuur zullen krijgen. In de Aloysius vergaderen de Pastoraatgroep en de Locatieraad al ruim vier jaar gezamenlijk. Toch waren het nog steeds officieel twee groepen. In het vervolg zullen we in onze communicatie niet meer praten over deze twee groepen, maar over één Aloysiusberaad. Hierbij blijft ieder het bestaande taakaccent houden. Alleen de naam verandert, ons werk niet. Voor u als parochiaan verandert er dus weinig. We zijn nog steeds rondom vieringen aanspreekbaar of op andere manieren te benaderen. Daarnaast is het ook goed om te vermelden dat Jan Uijtewaal, na vele jaren trouwe dienst bezig is met het overdragen van zijn taken. Vanaf afgelopen februari maakt Pascal Rijnders ook deel uit van het Aloysiusberaad. Hij zal de taken van Jan gaandeweg op zich nemen.

Het Aloysiusberaad bestaat zodoende op dit moment uit:

Ineke Malsch, Jan Uijtewaal, Pascal Rijnders, Axel Niemeijer, Frans Ruijsestein en ondergetekende

Sander Funcke - Aloysiusberaad

GLAS-IN-LOODRAMEN, ELKE ZATERDAG IN MEI EN JUNI, ST. JOSEPHKERK

In mei en juni is de mooie St. Joseph-kerk, met o.a. prachtige glas-in-loodramen, te bezichtigen. De openstelling is elke **zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur**. U kunt gewoon eens rondlopen en kijken, of rustig zitten, of een kaarsje opsteken, of bidden.

Van 15.00 uur tot 16.00 uur is Chris de Greef aanwezig voor een korte rondleiding.

GELOVEN NU, VRIJDAG 10 EN DINSDAG 14 MEI, GERTRUDISGEMEENSCHAP

Ze zijn gestart in de Gertrudisgemeenschap en komen nu bij elkaar in het kerkcentrum Johannes-Bernardus: de ontmoetings- en verdiepingskringen 'Geloven Nu'. Op **vrijdagmiddag 10 mei van 14.00-16.00 uur** de groep 60+ begeleid door Theo van Loon. Op **dinsdagavond 14 mei 20.00-21.30 uur** de groep tot 60 jaar onder begeleiding van Gérard Martens. Materiaal uit de serie Geloven Nu vormt het uitgangspunt voor het gesprek. Geloven Nu stelt voor iedere bijeenkomst een passage uit de Schrift centraal en biedt gespreksvragen om de deelnemers aan de praat te brengen over geloof, zin en de betekenis ervan in hun leven nu. Oranje Nassaulaan 2 (Hoograven).

MARATHON UTRECHT

Op 12 mei is er een Marathon in Utrecht. Er zijn dan in de wijk rond de kerk verschillende wegafsluitingen. De kerk blijft via de Adriaen van Ostadelaan wel bereikbaar.

Voor details zie de borden langs de weg of <https://www.utrechtmarathon.com/info/bereikbaarheid/>.

ZATERDAG AVOND ANDERS 18 MEI - QUO VADIS, DOMINE?

Volgens de traditie vroeg Petrus dit aan Jezus toen de Heer hem verscheen vlakbij de stad Rome. In de zaterdagavond anders lezen we dit verhaal uit het apocriefe Bijbelboek "Handelingen van Petrus". We lezen ook het paasverhaal waarin Jezus voor ons uit gaat en we denken na over wat dat betekenen kan. Waar gaat u heen? Naar de Zaterdagavond Anders natuurlijk!

MIXTUUR IS GOUD: 50 JAAR!

Op Moederdag 1969 als Jongerenkoor geboren en met de leden in 50 jaar doorgroeid tot het Mixtuur van 2019: dit jaar vieren we dus een *gouden* jubileum met diverse activiteiten!

Het hoogtepunt van het jubileumjaar is op 26 mei 2019. Mixtuur, voor de gelegenheid aangevuld met oud-leden, verzorgt dan een feestelijke viering in de Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2, aanvang 10.30 uur (een uur later dan normaal) .

Na afloop van de viering trakteert Mixtuur alle bezoekers op koffie/thee met wat lekkers.

U bent van harte welkom om mee te vieren!

Aansluitend gaat het feest besloten verder met alle koorleden, oud-leden en musici die sinds 1969 betrokken zijn geweest bij het koor. In juni bent u weer welkom bij het jaarlijkse zomerproject. Meer daarover leest u in het bericht daarover. Eind 2018 verscheen al de jubileum-cd 'Kerst met Mixtuur', deze is verkrijgbaar bij het parochiesecretariaat.

FEEST OP 26 MEI: MIXTUUR IS 50 JAAR!

Op Moederdag 1969 als Jongerenkoor geboren en in 50 jaar doorgroeid tot het Mixtuur van 2019: dit jaar viert Mixtuur haar *gouden* jubileum. Mixtuur, voor de gelegenheid aangevuld met oud-leden, verzorgt op 26 mei 2019 om 10.30 uur een feestelijke viering in de Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2. Dat is een uur later dan normaal! Na afloop van de viering trakteert Mixtuur alle bezoekers op koffie/thee met wat lekkers. U bent van harte welkom om mee te vieren!

Cadeau

Wij vieren dat we *vijftig* jaar samen muziek maken en lief en leed delen/hebben gedeeld. Onze feestvreugde willen we graag ook delen buiten de deuren van onze Aloysius-gemeenschap. Het afgelopen jaar is helaas één van onze leden blind geworden. Sinds enkele maanden heeft zij een hulphond, Lica. Mixtuur ziet van dichtbij dat iemand zich weer vertrouwd en veiliger gaat voelen met hulp van een geleidehond. Er kunnen weer lange wandelingen gemaakt worden, de wereld wordt weer een beetje groter. Maar ook in huis zorgt Lica voor gezelligheid en afleiding. Zo'n trouwe, goed getrainde viervoeter is *goud* waard. Daarom staat er één wens op ons verlanglijstje: wilt u ons extra feliciteren, dan is een bijdrage aan *KNGF Geleidehonden*, groot of klein, van harte welkom. Uw bijdrage kunt u na de jubileumviering achter in de kerk deponeren.

Dank voor uw gulle gift en tot ziens op 26 mei om 10.30 uur (een uur later dan normaal).

ZOMERPROJECT MIXTUUR IN JUNI 2019. ZINGT U MEE?

Ieder jaar organiseert Mixtuur, een van de koren van de Aloysiuskerk, een project.

Het koor nodigt iedereen die wil dan uit om een korte periode mee te repeteren en samen toe te werken naar een uitvoering.

In de weken na ons jubileum in mei, willen we ons in een nieuw project voorbereiden op de viering van zondag 30 juni 2019 om 9.30 uur in de Aloysiuskerk. Mixtuur zingt dan liederen van onder andere Iona, een geloofsgemeenschap uit Schotland, die gelijkenis vertoont met de bekendere gemeenschap in Taizé. Wilt u een paar weken meezingen?

We repeteren op donderdag 6, 13, 20 en 27 juni van 20.15-21.45 uur in de Aloysiuskerk. Wij vinden het heel leuk als we oude bekenden en nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Aanmelden kan via info@koormixtuur.nl.

PINKSTERENGROEP TE ZIEN IN RAFAËLKERK

Al jaren is er in de St. Josephkerk een unieke Pinkstergroep aanwezig, zover bekend nergens in Nederland te zien. Tot voor kort stond hij tijdens de Pinksteren opgesteld in de Josephkerk. Dit jaar staat hij opgesteld in de Rafaëlkerk in Overvecht, zodat iedereen toch kan genieten van deze unieke beelden groep.