



St. Martinusparochie Utrecht  
geloofsgemeenschap Aloysius

MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL

**WEEK VAN 6 TOT EN MET 14 OKTOBER 2018**

### HET IDEAAAL VAN DE INNIGE VERBONDENHEID TUSSEN MAN EN VROUW

In het scheppingsverhaal zegt God: "het is niet goed dat de mens alleen blijft". Die woorden krijgen in het huwelijk een diepe invulling: werkelijk het leven delen met elkaar zowel als het goed gaat en als het niet goed gaat. Dit is het hoge ideaal dat de kerk voorhoudt aan allen die een kerkelijk huwelijk willen sluiten. Zeer velen maken dit ideaal waar. Sommigen gaat dat gemakkelijk af, anderen bereiken het met vallen en opstaan. Helaas lukt het niet altijd. Man en vrouw kunnen zo uit elkaar groeien, dat het samen gaan onmogelijk wordt. Het is vaak een pijnlijk proces en duurt het jaren voordat men zichzelf bekent dat uit elkaar gaan de enige oplossing is. Het past ons niet om over hen een oordeel uit te spreken.

*Pastor Oostendorp*

Naar het werkboek zondagsliturgie

### PAROCHIEKRONIEK

Op zaterdag 13 oktober wordt Wouter Snijders om 13.00 uur gedoopt. Hij woont met zijn ouders Dorien Stuyt en Roderijk Snijders in de Govert Flinckstraat 13.

### PAROCHIEAGENDA

za 06 okt 18.00 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, kinderkoor; **gezinsviering Sint Franciscus**

#### zevenentwintigste zondag door het jaar

zo 07 okt 09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor

ma 08 okt 14.00 uur ouderensoos

di 09 okt 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp

19.30 uur bestuursvergadering

19.30 uur Open Aloysius

wo 10 okt 20.00 uur redactievergadering Tussentijds Magazine

do 11 okt 13.30 uur pastoraal team Stad Utrecht

vr 12 okt 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp

za 13 okt 13.00 uur doop Wouter Snijders

15.00 uur ziekenzalving: pastoor Boogers, klein gemengd koor

18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp, Mixtuur

#### achtentwintigste zondag door het jaar

zo 14 okt 09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, Schola Aloysii

**Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel**

**Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend**

### INTENTIES

**Za 06 okt:** jaargedachtenis van Gerda Theunisse-Gijsen.

**Zo 07 okt:** jaargedachtenis van Gerda Theunisse-Gijsen; Henny Scherrenberg-van Impelen; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman; ouders Vierbergen-Oostveen; Piet Greve; Nel Fonville-Verweij; Anneke Ruijsestein.

**Za 13 okt:** jaargedachtenis Zuster Margaretha Kanters; heer en mevrouw Fonville; Wouter Snijders, die vanmiddag door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap is opgenomen.

**Zo 14 okt:** Joke de Bruin-de Haas; Loet Scherrenberg en zijn ouders.

### COLLECTE

In het weekend van 29 en 30 september bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 330,20.

Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap en de tweede collecte voor de Wereldmissiedag voor kinderen.

Op zaterdag is er een extra deurcollecte voor Terres des Hommes.

Wij danken u voor uw gaven.

### TAIZÉVIERING, ZATERDAG 6 OKTOBER – 18.30 UUR, JOHANNES-BERNARDUSKERK

U bent weer welkom in de Johannes-Bernarduskerk (Hoograven) voor een gebedsviering in de sfeer van Taizé.

De viering begint om 18.30 uur, vanaf ongeveer 18.00 uur worden de liederen ingezongen. Oranje Nassaulaan 2.

## **TUSSENTIJDS MAGAZINE OKTOBER IS VERSCHENEN**

Afgelopen week zijn de bezorgers van Tussentijds Magazine weer op pad gegaan om het oktobernummer bij u thuis te bezorgen. In deze editie een interview met parochiaan en boekverkoper Dorothé Cras over kinderboeken die de geloofsopvoeding steunen, aandacht voor Oscar Romero die op 14 oktober wordt heiligverklaard en voor Caroline Bennemeer die de opleiding diaconaal-assistent voltooide. In nieuws en column wordt stilgestaan bij de reacties op de moeilijke berichten over het seksueel misbruik. En weer veel berichten over activiteiten in de geloofsgemeenschappen.

## **ZATERDAG 6 OKTOBER: GEZINSVIERING SINT FRANCISCUS IN ALOYSIUSKERK**

Waarom vieren we op 4 oktober Werelddierendag? Dat gaan we horen in het verhaal van Sint Franciscus bij de gezinsviering op zaterdag 6 oktober van 18.00 tot 19.00 uur in de kapel van de Aloysiuskerk. Kom je ook? Je mag je liefste dierenknuffels meenemen. Het zou mooi zijn als veel kinderen de liedjes meezingen. Wij hopen je te zien bij de gezinsviering op zaterdag 6 oktober.

*Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor), Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringengroep)*

## **DE ALOYSIUS OPEN MET KERST!**

Na het succes van de afgelopen jaren willen we ook dit jaar de Aloysiuskerk graag weer openstellen rond de kerstdagen om de kerststal te komen bekijken en voor bezinning.

Wilt u hierover komen meedenken, dan bent u van harte welkom op dinsdagavond 9 oktober om 19:30 uur in het pastoraal centrum.

Bent u beschikbaar om rond de kerstdagen een middag als gastheer/gastvrouw mensen te ontvangen in de Open Aloysius? Dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van de Aloysius of aan één van de leden van de pastoraatgroep.

*Sander Funcke - pastoraatgroep*

## **ZIEKENZALVING 13 OKTOBER**

**Zaterdag 13 oktober** zal tijdens een speciale viering om **15.00 uur** de jaarlijkse gezamenlijke ziekenzalving plaatsvinden in de Aloysiuskerk. Veel mensen herinneren zich dat vroeger de ziekenzalving of zoals dat ook wel genoemd werd: het Heilig Oliesel, pas werd toegediend wanneer iemand stervende was. We spreken sinds het Tweede Vaticaans Concilie weer van ziekenzalving, bedoeld voor mensen die ziek zijn of kampen met oude-dag-kwalen. Sinds het Concilie is het ook mogelijk om met meerderen tegelijk de ziekenzalving te ontvangen tijdens de viering van de Eucharistie. Vanaf 14.45 uur bent u en uw eventuele begeleider(s) van harte welkom in de kerk en kunt u plaatsnemen in de gereserveerde banken en stoelen. Tijdens de viering wordt het sacrament individueel toegediend. Na afloop van de viering ontmoeten wij elkaar voor een kopje koffie of thee. Als u wilt deelnemen, kunt u een aanmeldingsformulier meenemen. Deze formulieren liggen in de kerk en in de kapel.

## **MIXTUUR BIJNA 50 JAAR...**

In mei 2019 hoopt Mixtuur haar 50 jarig koorbestaan te vieren en ter gelegenheid hiervan is er een **Kerst-CD** opgenomen. Deze CD zal in december te koop worden aangeboden. Om dit alles financieel mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar sponsoren. Dit kan al vanaf een bedrag van € 25! Voor dit bedrag sponsort u Mixtuur en ontvangt u de CD in december gratis. Ook bedrijven en particulieren die wat meer te besteden hebben, zijn welkom voor sponsoring: voor een substantieel bedrag van € 100,00 of meer wordt, indien gewenst uw (bedrijfs)naam op het hoesje vermeld. Uw sponsorbedrag kunt u overmaken naar NL 06 INGB 0689 1903 44 t.n.v. mw. Y M T Alewijns en/of mw. D M Kos- Oude Groen te Utrecht. Onder vermelding van KerstCD Mixtuur 50 jaar, uw naam en mailadres. Dit mailadres zal alleen gebruikt worden om met u contact op te nemen voor het ontvangen van de CD. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!! Website: [www.koormixtuur.nl](http://www.koormixtuur.nl), [www.facebook.com/koormixtuur](https://www.facebook.com/koormixtuur)

## **INSPIRATIEBOEKJE AFSCHIED NEMEN**

In dit Inspiratieboekje staan oude rituelen en nieuwe vormen van troost centraal. Verhalen en voorbeelden uit de pastorale praktijk geven handvatten om als lokale geloofsgemeenschap present te zijn in het verdriet van mensen. Rouwdeskundigen als Marinus van den Berg, Daan Westerink en Joost Verhoef werken mee aan dit boekje, maar ook parochiepriesters als Jules Dresmé en de deken van Maastricht, John Dautzenberg.

Kijk het in. Koop het bij de koster. Slechts € 2,-

## **WEBSITE KATHOLIEKUTRECHT.NL VERRIJKT MET BEZINNING**

Vanaf 1 oktober is er op de website van de Samenwerkende parochies katholiek Utrecht een korte bezinning te vinden. Iedere week zal er een nieuwe korte gelovige gedachte verschijnen ingebracht door de mensen die voorgaan in vieringen van de Samenwerkende parochies (vrijwillig(st)ers, assistent-pastores, pastores). Het pastoraal team heeft verzocht de gedachte aan te laten sluiten bij enkele woorden uit het Emmaüsverhaal. Dit verhaal staat immers centraal in de pastorale visie die in het voorjaar werd gepresenteerd. Op deze wijze hopen de pastores de in 'Blijf bij ons, Heer' ingezette richting een gezamenlijk gedragen en gevoed proces te maken. Het bezinnend woord vindt u op de site op de landingspagina in de 'verschuivende' bovenzijde van de pagina.