



St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius

MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL

WEEK VAN 9 TOT EN MET 17 JUNI 2018

DUIVELS

De lezingen van vandaag spreken over duivels. In de eerste lezing horen we hoe de eerste mens zich heeft laten verleiden door de duivel, sluw als de slang. En in het Evangelie krijgt Jezus van de schriftgeleerden uit Jeruzalem het verwijt, dat Hij door de vorst der duivels de duivels uitdrijft. Wij zijn niet zo gewend om te praten over duivels. Alhoewel, paus Franciscus doet het wel, om het kwaad in de wereld te duiden. Als we kijken naar de vele onschuldige burgers, die gedood worden door oorlogsgeweld, zelfs door gifgas, of door terreurdaden. De vele bootvluchtelingen die verdronken zijn, de vele christenen die om hun geloof gedood worden. Dan verzuchten we: dat is onmenselijk, dat is demonisch, duivels. Mensen blijven wel schuldig, maar het kwaad is groter dan wij mensen. En moeten we ook zelf niet toegeven, dat wij ons net als de eerste mens laten verleiden tot het doen van kwaad? Het is daarom goed, de vieringen altijd te beginnen met het belijden van onze schuld en een beroep te doen op Gods barmhartigheid.

pastor P. Rentinck

PAROCHIEKRONIEK

Op zaterdag 16 juni om 12.00 uur wordt Lenn Zum Grotenhof gedoopt. Lenn woont Brederoplein 33.

Op zondag 17 juni om 12.00 uur wordt Liza Leinders gedoopt. Zij woont met haar ouders Bart Leinders en Daantje Barug aan de Gijsbert van Amstellaan 21 in Zeist.

Op donderdag 31 mei is in de leeftijd van 75 jaar overleden mevrouw Johanna Isabella Dost. Haar uitvaart heeft reeds plaats gevonden. Mevrouw Dost woonde Weg tot de Wetenschap 203.

PAROCHIEAGENDA

za 09 juni 18.00 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, Mixtuur

tiende zondag door het jaar

zo 10 juni 09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, Schola Aloysii

ma 11 juni 14.00 uur ouderensoos

di 12 juni 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp

vr 15 juni 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp

za 16 juni 12.00 uur doop van Lenn Zum Grotenhof

18.00 uur Muzikale Thema Vesper

elfde zondag door het jaar

zo 17 juni 09.30 uur eucharistieviering: pater Peters, gemengd koor

12.00 uur doop van Liza Leinders

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel

Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES

Zo 10 juni: Loet Scherrenberg en zijn ouders; voor Johanna Dost, die vorige week is overleden.

Zo 17 juni: ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Henny Scherrenberg-van Impelen;

Jeanne van Vliet-Mourits; Joop Grim; voor Lenn Zum Grotenhof en Liza Leinders, die dit weekend door het sacrament van het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap zijn opgenomen.

COLLECTE

Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 956,95, de collecte voor bisschop Paride Taban uit Zuid-Soedan bracht € 782,75 op.

Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte, de opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap.

Wij danken u voor uw gaven.

INSPIRATIEBOEKJE BIDDEN VOOR IEDEREEN

Er is een nieuw inspiratieboekje verschenen: Bidden voor iedereen, met uitleg, voorbeelden en verhalen. Het kost € 2,-. Er liggen intekenlijsten op de leestafel in de kerk en achter in de kapel.

INSTALLATIE PASTOOR HUITINK IN DRONTEN, VRIJDAG 15 JUNI - 19.00 UUR IN DRONTEN

Op vrijdagavond 15 juni wordt Ton Huitink in een viering in de Ludgeruskerk te Dronten geïnstalleerd tot pastoor van de Samenwerkende parochies Thomas a Kempis, H. Norbertus en H. Christoffel. Aanvang van de viering 19.00 uur. Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten.

MUZIKALE THEMA VESPER, ZATERDAG 16 JUNI 18.00 UUR ALOYSIUSKERK

De volgende MTV staat in het teken van "God in Frankrijk" Centraal staat de Messe Chorale van Charles Gounod die op 18 juni 2018 zijn tweehonderdste verjaardag heeft. De MTV wordt verzorgd door het Kamerkoor COV NW Veluwe o.l.v. Jurriaan Grootes, m.m.v. Willeke Smits op orgel.

De MTV is op zaterdag 16 juni 2018 om 18.00 uur in de Aloysiuskerk. Toegang is gratis, en zoals altijd zal er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten zijn.

MIXTUUR BIJNA 50 JAAR...

Buiten doen de temperaturen zomers aan terwijl het volgens de kalender toch begin juni is.

De afgelopen donderdagavonden leek het binnen de muren van de Aloysiuskerk wel december.... Mixtuur was volop aan het repeteren op bekende kerstliederen als Stille Nacht en Midden in de winternacht en prachtige Carols als Angel Tidings en For unto us a Child is born. "Waarom nu al?" horen wij u denken.

In mei 2019 hoopt Mixtuur haar 50 jarig koorbestaan te vieren en ter gelegenheid daarvan wordt er dit weekend een **Kerst-CD** opgenomen. Deze CD zal in december te koop worden aangeboden. Om dit alles financieel mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Dit kan al vanaf een bedrag van €25! Voor dit bedrag sponsort u Mixtuur en ontvangt u de CD in december gratis. Ook bedrijven en particulieren die wat meer te besteden hebben, zijn welkom voor sponsoring: voor een substantieel bedrag van € 100,00 of meer wordt, indien gewenst uw (bedrijfs)naam op het hoesje vermeld. Uw sponsorbedrag kunt u overmaken naar NL 06 INGB 0689 1903 44 t.n.v. mw. Y M T Alewijns en/of mw. D M Kos-Oude Groen te Utrecht.

Onder vermelding van KerstCD Mixtuur 50 jaar, uw naam en mailadres. Dit mailadres zal alleen gebruikt worden om met u contact op te nemen voor het ontvangen van de CD.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!!

Website: www.koormixtuur.nl, www.facebook.com/koormixtuur

SPONSORS GEZOCHT VOOR NACHT VAN DE VLUCHTELING

Op 16 juni wandel ik de 20 km tijdens de Nacht van de Vluchteling in Amsterdam, samen met het team van de Jeruzalemkerk in Utrecht. We willen hiermee sponsorgeld inzamelen voor het werk van de Stichting Vluchteling, en lopen samen op in de geest van de oecumene. Kijk op de website voor meer informatie:

<https://www.nachtvande vluchteling.nl/inekemalsch>

Vriendelijke groet, Ineke Malsch (lid van de pastoraatsgroep van de Aloysiuskerk)

WOORDEN VAN DANKBAARHEID VAN PASTOOR TON HUITINK

Zondag 3 juni 2018 zal voor altijd in mijn geheugen gegrift staan. Niet alleen als het hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament de Eucharistie, maar ook als het afscheid van de drie Utrechtse parochies waarvan ik bijna drie jaar pastoor was. Ik ben nog steeds wat beduusd door het grote aantal mensen die zich de moeite hebben getroost om de afscheidsviering van Gerrit-Jan Westerveld en mij mee te maken. Naast de beduusdheid is er toch vooral grote dankbaarheid. Ik ben me er des te meer bewust van hoe belangrijk het is dat je als priester of pastoraal werker je echt verbonden weet met de mensen die aan jouw pastorale zorg zijn toevertrouwd. Die verbondenheid draagt in zich, zonder dat we het ons altijd realiseren, de potentie van het vertrouwen op een mooie toekomst. Samen op weg zijn en zoeken naar nieuw vruchtbaar land, land van toekomst en vrede waar plaats is voor velen. Ik ben ervan overtuigd dat we naar die toekomst onderweg waren en nog steeds zijn. De gemeenschappen en ik gaan elkaar nu loslaten, maar we blijven onderweg en we komen elkaar op die weg nog vaak genoeg tegen. Heel veel dank dat we gedurende drie jaar reisgenoten zijn geweest. Dat we ons aan elkaar hebben gestoten, maar altijd ook hebben gesteund. Niets kan gaan glimmen zonder geschuurd te zijn. Ik kan u niet genoeg danken voor de afgelopen drie jaar en bid u allen Gods rijkste zegen toe.

Pastoor Ton Huitink

WOORDEN VAN DANKBAARHEID VAN PASTOR GERRIT-JAN WESTERVELD

Ik dank iedereen die zich heeft ingespannen om er een onvergetelijke gebeurtenis van te maken. Ik dank iedereen die bij de voorbereiding was betrokken; de moeite nam om te komen en het geduld had om alles mee te maken. Ik dank iedereen die op zijn of haar eigen wijze aan de liturgieviering heeft deelgenomen. Het was ontroerend om na de viering zo veel mensen de hand te mogen drukken en mooie woorden te horen. Ik dank ieder voor de blijken van waardering die ik in ontvangst mocht nemen. Dank voor zoveel moois, dat ik mag meenemen als herinnering aan mijn tijd in het pastoraat in de kerk van Utrecht. Alle goeds gewenst.

Gerrit Jan Westerveld