

Samenvatting van een aantal gesprekspunten tijdens de bijeenkomst op 8 januari 2023



Na de viering, na de koffie, in 8 groepjes van ongeveer 6 mensen rond Thijs, Mirthe, Sjoerd, Noortje, Tobias, Bernard, Ellen, Bart, spraken we aan de hand van vier punten:

1. Wat was fijn, goed het afgelopen jaar
2. Wat was jammer, droevig, ging niet zo goed
3. Wat willen we volgend jaar gaan doen (en verderop in de toekomst?)
4. Wat wil je zelf bijdragen?

1. Met stip positief stond het gemeenschapsgevoel en de betrokkenheid op elkaar en de openheid van de gemeenschap. Daar gaan we dus mee door met welkom, koffie, Paulus aan tafel en misschien nog wat meer verbindende activiteiten. Daarnaast lof voor gevarieerde vieringen (voorgangers en koren) en de vele andere vrijwilligers.

2. Positief zowel als negatief: de life stream. Wat fijn dat die er was in Corona tijd, maar ook graag doorgaan voor zieken, mindervaliden en anderen die niet kunnen komen, maar wel graag (op een ander tijdstip) willen kijken/meevieren. Fried Spelier heeft zich gemeld als coördinator en er zijn al wat mensen die een zondag voor hun rekening willen nemen. Fried wordt gevraagd deze mensen bijeen te roepen voor een uitleg (Tobias zal dit doen) en een rooster te maken. De life stream kan dus doorgaan en gaat feitelijk al door.

3. minder positief: Communicatie. Het is soms niet duidelijk bij wie je moet wezen voor wat, er wordt soms niet helder of juist te scherp gecommuniceerd vanuit de stuurgroep. Er is verlangen naar meer overleg(momenten) en duidelijke aanspreekfiguren. Dat is niet perse makkelijk te realiseren, omdat we allemaal als vrijwilligers tussendoor en zonder Pastor/herder werken.

Om te beginnen: we proberen wekelijks vanuit de stuurgroep tijdens de mededelingen iets te vertellen en dat ook in de Paulus actueel te doen. De spreker/schrijver kan dan aangesproken worden. Vanuit de stuurgroep gaan we niet alle groepen uitnodigen, het blijft belangrijk dat ieder/iedere groep zelf actie onderneemt als er vragen zijn of zaken niet goed lopen.

4. Taizé vieringen. Het initiatief om die bij wijze van experiment op zondag te doen werd wisselend ontvangen. De eerste viering is inmiddels geweest. Bijdrages (kom mee zingen, voorbereiden) en commentaar welkom. Bernard en Tobias zijn contactpersonen.

5. Er waren vragen naar meer verdieping. We proberen regelmatig een lezing, groep of activiteit te organiseren, maar ook daar hebben we jullie initiatief voor nodig, ideeën en uitvoerders ga aan slag en vraag als je hulp nodig hebt. Concreet is er zondag 5 februari na de viering een presentatie over geestelijke verzorging in het leger. Op 5 maart staat een groen evenement op het programma.

6. vragen rond eucharistie, woord en communievieringen en hoe nu verder in de toekomst. Daar zijn twee initiatieven aan gekoppeld. Vanuit de Tuindorp kerk is gevraagd of we eens mee willen denken over gemeenschappelijke vragen. Bernard en Tobias gaan eens vrijblijvend luisteren.

Vanuit onze gemeenschap hebben een aantal mensen aangegeven om over de toekomst te willen nadenken. Marie-Jose zal ze trachten bijeen te brengen. Meld je bij mij als je meer wilt denken.

7. Tenslotte is er een initiatief voor een Instagram account van de Paulus. Elise Fannoy heeft dit al aangemaakt en vraagt om foto teksten en andere passende bijdrages om ook digitaal zowel naar binnen als naar buiten zichtbaar te zijn.

Marie-Jose van Bolhuis.