

De namiddag van het christendom

Deelname aan leerhuis

“Het christelijk geloof wordt niet langer geconfronteerd met militant atheïsme of met harde vervolging ... maar met een veel groter gevaar: onverschilligheid.”

Dit citaat komt uit “De namiddag van het christendom” van de Tsjechische priester en schrijver Tomáš Halík. Een boek over de toekomst van de kerk. Het kreeg in Trouw de hoogste waardering van vijf sterren en dat maakte nieuwsgierig.

Begin volgend jaar kunnen we er een serie avonden aan besteden. Als het boek de moeite waard is tenminste. In de komende tijd gaan we het alvast een beetje verkennen. Aan de hand van citaten kijken we wat het boek te bieden heeft en gaan daar in de wekelijkse nieuwsbrief en op de website verslag van doen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Halík citeert met instemming paus Franciscus: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar beleven de verandering van een tijdperk’. Op wereldschaal is er zoveel aan de hand dat we aan het begin staan van een geheel nieuwe tijd. De crisis van kerk en christendom ziet Halík als een tweesprong. Als kerken erin slagen om niet alleen met zichzelf bezig te zijn, kunnen ze een stap maken naar een nieuwe oecumene van ‘universele broederschap’. Een cultuur van communicatie, delen en respect voor verschillen. Voorwaar een mooi en groot ideaal.

Tsja, dacht ik tegelijk. Dit is niet het eerste boek dat ik ga lezen over veranderingen in de cultuur en de rol die kerken daarin kunnen spelen. Welk boek zou het eerste geweest zijn? Ik denk dat het ‘Inclusief denken’ was van Feitse Boerwinkel. Ik las het toen ik een jaar of zestien was. Een dun boekje waarin ontwikkelingen worden opgesomd die we alleen de baas kunnen als we van meet af aan ‘inclusief denken’, dat is rekening houden met het belang van anderen. Hoe lang is dat geleden? Is er veel veranderd in meer dan vijftig jaar?

Onverschillig?

Hetzelfde dacht ik bij dat grote gevaar van de onverschilligheid. Daar had ik ook eerder over gelezen. Klagen over onverschilligheid heeft oude papieren. Jesaja deed het al in de achtste eeuw voor

Christus over de onverschilligheid van de Jeruzalemmers en gaf ze de os en de ezel als voorbeeld. Die kennen hun meester en weten wie hun voerbak vult.

Dat het veel mensen niet veel kan schelen wat kerken beweren of doen, zal waar zijn. Je kunt dat onverschilligheid noemen. Maar dat lijkt me maar één kant van de zaak. Het is een oordeel over anderen, zij zijn onverschillig.

De andere kant is dat al die onverschillige mensen de kerk vaak gewoon irrelevant vinden. Zonder betekenis. Een organisatie waar niet veel vanuit gaat.

Ik geloof niet zo in die onverschilligheid. Dat oordeel is me te gemakkelijk. Mensen buiten en binnen de kerk hebben vaak dezelfde zorgen. Ze maken zich druk over dezelfde dingen en leven vaak op een manier die erg lijkt op dat van hun burens.

Het lijkt mij interessanter om na te gaan voor welke vragen zowel gelovigen als niet-gelovigen staan en of hun antwoorden echt verschil maken. Dan kan er een gesprek op gang komen. Ook over hoe een kerk 'van betekenis' kan zijn. En dat is toch waar we in de Tuindorpkerk naar zoeken. Met vallen en opstaan. Voor zo'n gesprek geeft het boek van Halík volop stof tot nadenken.

Mét mensen van de Pauluskerk

Het boek vraagt als het ware ook om deelname van mensen uit de katholieke kerk. Daarom nodigen we je graag uit om daaraan deel te nemen.

Of om mee te organiseren. Het is veel leuker als er van de zijde van de Pauluskerk ook iemand wil meedoen aan de organisatie ervan. Als je daarvoor voelt, dan vragen we je om een mailtje te sturen naar scriba@tuindorpkerk.nl.

Tomáš Halík, De namiddag van het christendom. Op weg naar een nieuw tijdperk, uitg. KokBoekencentrum, Utrecht. De avonden over het boek staan gepland voor dinsdag 16, maandag 22 en dinsdag 30 januari 2024. Save the date!



Ype Viersen
Tuindorpkerk