



Ouderenvervoer

Iedere zondag staat er een auto met chauffeur klaar om mensen naar de kerk te brengen (en weer naar huis) als dat anders niet gaat. Een groep vrijwilligers zorgt ervoor dat er echt iedere zondag vervoer mogelijk is. Op dit moment wordt daar geen gebruik van gemaakt. Helpt het u om met een auto opgehaald te worden, laat dat dan weten aan Bernadet Vos. Graag op vrijdagavond telefonisch aanmelden via 06-401 787 44.

Kent u iemand die hier misschien ook mee geholpen zou zijn, bespreek dit aanbod dan eens met hem of haar zodat deze persoon hier van weet en zich uitgenodigd voelt.

Onderhoud aan de kerk; dit weekend is klusweekend

Naast het groot onderhoud wat uitgevoerd gaat worden is er ook kleiner onderhoud waarvoor we zelf de handen uit de mouwen kunnen steken.

Aanstaande zaterdag en zondag gaan we aan het werk!

Dit gaan we in ieder geval doen:

Werkzaamheden	Nodig
Tussendeur toilet verwijderen	Gereedschap en mensen
Stoelen schroeven controleren	Gereedschap, vervangende schroeven en mensen
Banken achter groene wand verwijderen	Touwen, el. schroevendraaier en mensen
Tafel zaaltje versterken	Gereedschap, hoeken en schroeven en mensen
Klapdeuren verfwerk bijwerken	schuurpapier, lak en mensen
Onderstel tabernakel afwerken	hout, lak en mensen
Tabernakel poetsen	Poetsmiddelen en mensen
Vensterbanken kerkzaal schoonmaken	Schoonmaakmiddelen en mensen
Tapijt Mariazaal reinigen	Tapijtreiniger machine en mensen

We **verzamelen a.s. zaterdag 16/9 om 10.00u** en starten met werkoverleg: Wie zijn er en wat wil je doen? Vervolgens moet er wellicht een en ander gekocht gaan worden bij een bouwmarkt of Doe het Zelf-zaak. Zondag, na de oecumenische viering, kunnen we nog zaken afwerken.

Bij dezen een vraag en oproep aan iedereen om mee te komen doen.

Is het niet de hele dag dan wellicht een uurtje (of twee)?

Weet je nog iets anders wat gedaan moet worden? Kom het doen!

Wij zorgen voor koffie en thee. Neem zelf je boterham mee. We zien u/je graag komen!

Belangrijke vraag van de werkgroep van Tuindorpkerk, het Eyckpunt en de Pauluskerk

Lieve mensen van de Martinusparochie en speciaal zij die de Pauluskerk een warm hart toedragen.

Geloven vind ik een beleving met elkaar. En in de Pauluskerk voel ik mij thuis. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat we aandacht voor elkaar hebben en zorgen voor elkaar als dat nodig is. Maar de Paulus wil ook een ontmoetingsplek zijn voor mensen die niet geloven of twijfelen of anders denken. Kortom , een huis voor iedereen. En dat is nu juist zo fijn.

Maar om dat te bereiken moet er vaak veel werk verzet worden. Gelukkig maken veel handen het werk licht en er zijn veel handen. Heel fijn.

Maar helaas zijn er toch niet genoeg hoofden en handen om wat ingewikkelde, langdurige zaken te organiseren. Met name noem ik de Lichtjesticht die we graag op 16 dec. Willen organiseren. En we, dat zijn de afgevaardigden van de kerken in Tuindorp. We komen menskracht te kort en m.n. vitale, energieke mensen, die weten wat kinderen leuk vinden. Want eerlijk is eerlijk, de Lichtjesticht wordt vooral bezocht door kinderen met hun ouders. Zij ontdekken zo het Kerstverhaal.

Nu is mijn vraag: wie wil de werkgroep Lichtjesticht de komende 3 maanden ondersteunen met de voorbereidingen, uitdagingen en de uitvoering van de Lichtjesticht 2023. Met jouw hulp kunnen we er dan weer een prachtige tocht van maken.

Wil je niet organiseren, maar wel helpen, dan ben je ook van harte welkom. Neem voor aanmelding en info met mij contact op via de mail: hpols54@gmail.com

Of whatsapp en telefoon: 06-4634 7995.

Onze dank is groot, namens de werkgroep van Tuindorpkerk en het Eyckpunt en de Pauluskerk

Hannie Spierings

Martinusdag 12 november 2023

In de bijlage een uitnodiging aan zangers en musici voor de Martinusdag dit jaar.

Reacties naar: stalinonl@gmail.com

Meer informatie over de dag als geheel volgt later. Er worden vrijwilligers gevraagd!

Vieringen op zondagmorgen

<p style="text-align: center;">Zondag 17 september 2023 Oecumenische viering met ds Piet-Jan Rebel en pastor Gérard Martens mmv de Cantorij Deze viering is om 10.00u in de Tuindorpkerk aan de van Riellaan. Online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2310-Tuindorpkerk/events/event/15644471-202309171000</p>
<p style="text-align: center;">Zondag 24 september 2023 Taizéviering met de gemeenschap o.l.v. Tobias Kruit Online te volgen via Pauluskerk Online</p>



Uw bijdrage aan de **collecte** kunt u storten via deze [link](#)



Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur bespreken bij Bernadet Vos via 06-401 787 44

Intenties

Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: paulus@katholiekutrecht.nl

Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:

Parochie: NL 81 INGB 0004 8078 22

Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL 74 RABO 0154 5794 75

Bloemengroet

Graag aanmelden via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl

U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

Pastoraal contact

Marie-José van Bolhuis 06-10852666 / e-mail: Marie-José van Bolhuis

Jos Hettinga 06-23590737 / e-mail: Jos Hettinga

Gérard Martens 06-47198072 / e-mail: Gérard Martens

PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep. Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: Katholiek Utrecht - Paulus Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulus Parochie Utrecht of Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap