



Love
the stranger
Inspiratiedag

Zaterdag
4 november

Dominicuskerk
Händelstraat 92, Utrecht

Wergroep Vluchtelingen

Heb de vreemdeling lief, zegt de Bijbel. Tijdens deze Inspiratiedag onderzoeken sprekers en deelnemers hoe de gemeente Utrecht en kerkelijke en maatschappelijke organisaties in Utrecht het antwoord op deze oproep vormgeven, juist voor de vreemdelingen die in de meest kwetsbare positie verkeren, namelijk mensen zonder papieren.

Welke mogelijkheden en kansen zijn er, welke spanningen en risico's liggen op de loer? Hoe verhouden kerk en overheid zich en welke politieke uitdagingen zijn er, zeker in deze weken voor de Tweede Kamerverkiezingen? En kunnen deze ervaringen uit Utrecht ook toegepast worden elders in ons land?

Dagthema

Love the stranger – heb de vreemdeling lief – is een inspirerende brochure van de Katholieke bisschoppenconferentie van Engeland en Wales. Het thema is ontleend aan Deuteronomium 10:19.



Raad van Kerken
in Nederland

De Inspiratiedag van de Wergroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken is bestemd voor ieder die geïnteresseerd is in de situatie van asielzoekers en migranten in ons land. In het bijzonder voor alle vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor een humane opvang van mensen in nood.

*Van harte
welkom!
Meldt u zich
aub hier aan*



Meer informatie en aanmelden: www.raadvankerken.nl/inspiratiedag2023





Het programma

OCHTEND

- 10.00 – 10.30u Ontvangst in de Dominicuskerk met koffie & thee
- 10.30 – 10.35u Welkom en opening door Ineke Bakker, voorzitter Werkgroep Vluchtelingen
- 10.35 – 10.55u Prof. dr. Thijs Tromp, hoogleraar Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, over Love the stranger: tussen Bijbelse oproep en maatschappelijke werkelijkheid
- 10.55 – 11.00u Korte informatieve vragen
- 11.00 – 11.15u Predikante Marieke Sillevius interviewt twee mensen die ongedocumenteerd (geweest) zijn en in Utrecht leven: wat zijn hun ervaringen?
- 11.15 – 11.40u Verhaal wethouder Rachel Streefland, wethouder Asiel en Migratie en Maatschappelijke Opvang in Utrecht
- 11.40 – 12.15u Vragen en reacties voor beide sprekers en gesprek met de zaal

MIDDAG

- 12.15 – 13.00u Lunch
- 13.00 – 15.15u Workshops en bezoeken (zie hieronder)
- 15.15 – 15.30u Koffie & thee

AFSLUITING

- 15.30 – 16.00u Liturgische afsluiting door ds. Christien Crouwel, alg. secretaris Raad van Kerken
- 16.00 – 17.00u Napraten en drankje na afloop

De workshops & bezoeken

- Presentatie van de SNDVU – Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht biedt bad, bed, brood én sociaal-juridische begeleiding aan afgewezen asielzoekers
- Presentatie van Villa Vrede, de dagopvang voor ongedocumenteerden met ruimte voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling
- Bezoek aan en presentatie van het Aanmeldloket: hier kunnen ongedocumenteerden terecht die geen recht hebben op Rijksopvang voor hulp en advies.
- Bezoek aan en presentatie van STIL: STIL biedt al 25 jaar individuele begeleiding aan mensen zonder verblijfsvergunning en probeert misstanden daarbij aan de kaak te stellen.

Meer informatie en aanmelden: www.raadvankerken.nl/inspiratiedag2023

