



Vrijwilliger voor de wachttelefoon van de parochie gezocht

Er is in onze parochie een groep vrijwilligers die bijdraagt aan de telefonische bereikbaarheid van de kerk buiten de kantooruren van het centraal secretariaat.

De "wachttelefoon" is vooral bedoeld om verzoeken om uitvaarten en ziekenzalvingen aan te nemen. De "wachter" noteert wie er overleden is en wanneer en waar de uitvaart zou moeten gaan plaatsvinden. Men zoekt contact met de betreffende kerk en een voorganger. De wachtweek duurt één week. De groep wachters bestaat nu uit vijf personen maar er komt per maand een plekje vrij dat we graag willen vullen. U bent één keer per vijf weken aan de beurt. Uitgebreide informatie kunt u verkrijgen bij het secretariaat: secretariaat@katholiekutrecht.nl of 030-2546 147.

Heropening Augustinuskerk

Het locatieberaad van de Augustinuskerk nodigt ons uit om a.s. zondagochtend de feestelijke hoogmis bij te wonen ter gelegenheid van de heropening van de kerk.

De hoogmis daar begint om 09.30u zodat u, als u net iets eerder weggaat, op tijd in de Pauluskerk kan zijn om de, eveneens feestelijke, eerste zondag van de Advent met het kinderkoor te vieren. Zie de uitnodigingsbrief in de bijlage voor de details.

Oecumenische vespers in de Advent Jeruzalemkerk - Pauluskerk – Tuindorpkerk;



Ga niet van ons weg

Ga niet van ons weg, maar wacht op ons. Kom toch naar ons toe.

Om deze woorden zal het gaan in de drie adventsvespers. Ze zijn een bede om hulp en om gezelschap wanneer we deze woorden zeggen of zingen. Het is een oproep wanneer die woorden bedoeld zijn om te horen, om er gehoor aan te geven.

Dat is het wonderlijke verbond tussen God en mensen en tussen mensen onderling: verlaat me niet, blijf bij me en verdraag me, steek een hand naar me uit.

Graag nodigen wij je uit om bij een of meer van onze vespers aanwezig te zijn, op de drie woensdagavonden die in december aan Kerstmis voorafgaan.

Bij de viering wordt ook gebruikgemaakt van enkele van de illustraties uit de serie *Winterreise* van Marjolein Tönis. Deze illustraties zijn in december en januari te zien in de Tuindorpkerk.

De gemeenschappelijke vespers van Jeruzalemkerk, Paulus- en Tuindorpkerk zijn momenten van rust, met muziek, Bijbellesing en beeld. Met gebed, stilte en bezinning.

De vespers duren telkens van half acht tot acht uur.

Data:

6 december in de Pauluskerk (Willem de Zwijgerplantsoen) (ook via Pauluskerk Online.)

13 december de Tuindorpkerk (Prof Suringarlaan 1) (ook via Kerkdienstgemist.nl/Tuindorpkerk)

20 december in de Jeruzalemkerk (Kouwerplantsoen 1a – bij De Gaard).

Verwarming

Op dit moment is de verwarming van de kerk defect.

Dinsdag zullen er nieuwe onderdelen arriveren en komt het weer goed.

Zoals te verwachten was zijn de verwarmingskosten afgelopen jaar, ondanks het karige verwarmen, nu al vier keer zo hoog geworden. We hebben in de eerste negen maanden van 2023 ongeveer €20.000,- aan energie uit moeten geven voor de Pauluskerk. Terwijl dat in heel 2022 zo'n €5000,- was.

Op dit moment heeft de parochie kans gezien een gunstiger gastarief te verkrijgen, maar daarmee komen we nog niet terug bij de oude situatie.

Daarnaast heeft de Paulus Stuurgroep het principiële standpunt dat niet geld, maar milieuaspecten bepalend moeten zijn. We gaan iets warmhartiger verwarmen, maar niet veel.

De basistemperatuur zal 15 graden zijn en bij vieringen verwarmen we tot 17 graden.

De Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap heeft ons van dekentjes voorzien. Maak daar gebruik van!

De kerkruimte zal bij de maaltijdvieringen "Bij Paulus aan Tafel", net als vorige winter, als uitzondering wel wat lekkerder verwarmd zijn.

Uitkomsten van de enquête; *Reisgenoten*

Naar aanleiding van de bijeenkomst in juni met kerkgangers en Stuurgroepleden heeft een groepje actieve parochianen een enquête op touw gezet waar u wellicht aan hebt meegewerkt.

Op basis van de enquête heeft deze groep een verslag geschreven onder de titel Reisgenoten.

Het verslag wordt als bijlage meegestuurd.

Als u een onderwerp in dit verslag ziet staan waar u aan zou willen bijdragen, dan graag. Meldt u zich dan bij de PaulusStuurgroep via paulus@katholiekutrecht.nl

Vieringen

<p style="text-align: center;">Zondag 3 december Eerste zondag van de Advent Woord- en communieviering met Bart Koet en het Kinderkoor</p>
<p style="text-align: center;">Zondag 10 december om 11.00u Tweede zondag van de Advent Eucharistieviering met Hans Boogers en het Jongerenkoor</p>



De vieringen zijn te volgen via [Pauluskerk Online](#)



Uw bijdrage aan de **collecte** kunt u storten via deze [link](#)



Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur bespreken bij Bernadet Vos via 06-401 787 44

Intenties

Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons

e-mailadres: paulus@katholiekutrecht.nl

Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:

Parochie: NL 81 INGB 0004 8078 22

Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL 74 RABO 0154 5794 75

Bloemengroet

Graag aanmelden via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

Pastoraal contact

Marie-José van Bolhuis 06-10852666 / e-mail: Marie-José van Bolhuis
Jos Hettinga 06-23590737 / e-mail: Jos Hettinga

PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep. Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: Katholiek Utrecht - Paulus Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulus Parochie Utrecht of Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap
Lees ook de nieuwsbrief van de Tuindorpkerk via: <https://tuindorpkerk.nl/nieuwsbrief/>