

Beste liefhebbers en andere belangstellenden

We gaan drie avonden praten over en naar aanleiding van het boek "***De namiddag van het christendom. Op weg naar een nieuw tijdperk***" van de Tsjechische filosoof en priester Tomáš Halík. In dit boek schetst Halík de ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar in de wereld en in de kerk en geeft een inspirerend en hoopvol alternatief. In zijn eigen woorden:

Ik beschouw de huidige crisis als een tweesprong waarop we de mogelijkheid krijgen een nieuwe fase van de geschiedenis binnen te treden, de 'namiddag' van het christendom. Mede dankzij de pijnlijke ervaringen kan een door elkaar geschud christendom als een gewonde dokter het therapeutische potentieel van het geloof ontvouwen.

Als de kerken erin slagen de verleiding van de zelfgerichtheid – een collectief narcisme, klerikalisme, isolationisme en provincialisme – te weerstaan, kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan een nieuwe, bredere en diepere oecumene. Bij deze nieuwe oecumene gaat het om meer dan de eenheid van christenen; de vernieuwing van het geloof kan een stap zijn naar de 'universele broederschap'.

Voor een filmpje over het boek van 3 minuten op YouTube - zie:

<https://www.youtube.com/watch?v=7uWqaN6S4IU>

Op dinsdagavond 16 januari zal Ruud Moll Halík's visie op de ontwikkelingen in de wereld van de afgelopen 40 jaar inleiden.

Over welke crises gaat het dan en is er nog reden om met hoop en vertrouwen naar de samenleving te kijken?

Op maandagavond 22 januari zal het gaan over de toekomst van de kerk en de kerk van de toekomst. "De rivier van het geloof is buiten zijn oorspronkelijke oevers getreden; de kerk is haar monopolie op het geloof kwijtgeraakt. ...

Vandaag moet de Kerk opnieuw 'gemeenschap van de weg' worden, een reisgezelschap dat het pelgrimskarakter van het geloof ontwikkelt..."(p. 220,232)

De derde avond, op dinsdag 30 januari, zal het gaan over 'spiritualiteit als de passie van het geloof'. Sjoukje Hoeksema zal over de mogelijkheden van een 'holistische' spiritualiteit vertellen, waarin geloven meer is dan alleen het er op nahouden van een overtuiging.

In de woorden van Augustinus: "Je moet ook door *het genot* [van het geloof] worden aangetrokken."

Alle avonden van 20 - 22 uur in de Blauwe zaal van de Tuindorpkkerk.

Je hoeft het boek vooraf niet te lezen. Wie zich aanmeldt, krijgt vooraf een een kopie van een paar bladzijden toegestuurd om zich te oriënteren.

Maar ook wie zelfs daar niet aan toekomt mag meedoen. Aanmelden graag bij Len Borgdorff

[<borgdorfflen@gmail.com>](mailto:borgdorfflen@gmail.com) of Ype Viersen [<yviersen@gmail.com>](mailto:yviersen@gmail.com)

Van harte welkom!

Len Borgdorff & Ype Viersen