



Jubileum Sebastian

Deze maand is Sebastian Holz vijftientig jaar dirigent van het jongerenkoor en dus ook 25 jaar in dienst van (eerst) de Paulusparochie en (later) de Martinusparochie.

Zondag 10 maart a.s. -halfvasten- feliciteren we Sebastian hiermee tijdens een feestelijk moment na de Eucharistieviering. Er is dan een woordje en een cadeau namens de Pauluskerk en het parochiebestuur en het PJK zullen acte de présence geven. Daarna is er een bescheiden receptie waarin u allen Sebastian kan feliciteren en uw waardering kan uitspreken.

Wat een groot plezier zal het voor Sebastian zijn als u er dan allemaal bent!!



Veertigdagentijd: Groene gedachten

Gedurende de Veertigdagentijd deelt de groep Groener Geloven graag vegetarische recepten met ons. In de bijlage het recept van Beatrijs Koet.

Als je ook een vegetarisch recept hebt, waar je heel blij van wordt. Laat het ons weten!

Doe dan een berichtje aan mij, Myriam: mabraakhuis@gmail.com

Veertigdagentijd: Uitnodiging vanuit de Tuindorperkerk

Op **donderdag 14 maart** organiseert Huis in de Wijk weer een nieuwe filmavond. De avond begint om 19.30 uur in Huis in de Wijk.

Dit keer draait de intrigerende film **Anatomy of a Fall**. Winnaar van de Gouden Palm.

Zie voor de volledige beschrijving de bijlage.

Voorankondiging "Vespers in Tuindorp" in de Goede Week

Verlaten, verraden

De oecumenische vespers in de Stille Week van drie kerken in Tuindorp en Tuindorp-Oost volgen de lezingen van die dagen. Op maandag nog toont Maria haar afhankelijkheid jegens Jezus door zijn voeten te zalven, en dit tot zijn vreugde. De dagen daarop komt hij samen met zijn discipelen, maar dan weet hij al van het verbitterde verraad dat Judas voor hem in petto heeft. Ten slotte staan ze er elk alleen voor: Maria, Jezus, Judas, maar ook de vrienden van Jezus. Verlaten en verraden. En zelfs God geeft niet thuis.

Tijdens de vespers kijken we ook telkens naar een van de foto's uit de Kruiswegserie van wat wel een woud van wanhoop heten mag.

Mathilde Kroon maakte deze foto's in de Kaapse Bossen, waar enkele jaren geleden een allesvernietigende storm huishield.



Wij nodigen je uit om bij de vespers aanwezig te zijn.

Waar en wanneer: maandag 25 maart in de Jeruzalemkerk (bij De Gaard), dinsdag 26 in de Tuindorpkerk (aan de Professor Suringarlaan) en woensdag 27 in de Pauluskerk (Willem de Zwijgerplantsoen). Telkens van half acht tot acht uur. De vespers uit de Tuindorpkerk en de Pauluskerk zijn ook via livestream te volgen.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag herdenken we het laatste avondmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn dood met zijn leerlingen had.

Die laatste maaltijd was Sederavond. Tijdens de sedermaaltijd, ook toen al, werd en wordt verteld hoe het Joodse volk onder leiding van Mozes uit de slavernij van Egypte kon vluchten. Dat is de basis van het Joodse Pesach.

In de Pauluskerk vieren we Witte Donderdag met een variatie op een Sedermaaltijd. We zitten met elkaar aan tafel, de beker gaat rond, we zingen, vertellen en breken de matzes, maar horen ook het verhaal van Jezus. Daarna hebben we een eenvoudige maaltijd met soep en brood. Nadrukkelijk worden de eerste communicanten en vormelingen met hun naasten uitgenodigd, maar natuurlijk kan iedereen aanschuiven, echter, het is wel belangrijk dat we weten wie er komt en voor hoeveel mensen gedekt moet worden.

Wanneer? donderdag 28 maart 18.00 tot ongeveer 19.30 uur

Waar?: In de Pauluskerk

Aanmelden? :Ja, uiterlijk 21 maart via paulus@katholiekutrecht.nl of bij Gertruus Bors of via de intekenlijst die achter in de kerk komt te liggen.

Zomertentoonstelling

De Tuindorpkerk nodigt ons uit deel te nemen aan de Zomerexpositie rond de vier elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur. In de bijlage leest u de details.

Vieringen

<p>Zondag 10 maart 11.00u Eucharistieviering met Hans Boogers en het PJK</p>
<p>Zondag 17 maart 10.30u Taizégebed met Tobias Kruit en de gemeenschap</p>



De vieringen zijn te volgen via [Pauluskerk Online](#)



Uw bijdrage aan de **collecte** kunt u storten via deze [link](#)



Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur bespreken bij Bernadet Vos via 06-401 787 44

Gregoriaans koor Utrecht

Het Gregoriaans koor Utrecht vraagt uw aandacht voor hun programma in de Catharinakathedraal en de Augustinuskerk in de Goede Week en met Pasen. Hun flyer met alle details houden sommigen van u tegoed omdat de bestandsgrootte van de flyer voor sommige mailboxen te groot is.

Taizéreis

Op initiatief van Jong Aartsbisdom Utrecht zal over iets minder dan twee maanden, onder leiding van Gauthier de Bekker, een groep jongeren afreizen naar Taizé om daar een week te vertoeven in de gemeenschap aldaar. In de bijlage vind u de flyer en via deze link het aanmeldformulier: <https://www.jongaartsbisdom.nl/jongerenreis-naar-taize/>



Intenties

Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: paulus@katholiekutrecht.nl

Bloemengroet

Graag aanmelden via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

Pastoraal contact

Marie-José van Bolhuis 06-10852666 / e-mail: Marie-José van Bolhuis
Jos Hettinga 06-23590737 / e-mail: Jos Hettinga

PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep. Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: Katholiek Utrecht - Paulus Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulus Parochie Utrecht of Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap **Lees ook de nieuwsbrief van de**

