



Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht

Mededelingen 7 juli-14 juli 2024

Vieringen in het Huis van Dominicus

Zondag 7 juli, 11.00 uur (!): Eucharistieviering en seizoensafsluiting, samen met de Antoniusgemeenschap

Voorganger pastoor Hans Boogers; lector Walter Wernekinck; zang Ouderkoor o.l.v. Christian Boel; begeleiding Nol van Beek; koster Paul van Brakel; bloemen Hanneke van Dijk; **koffie hulp gevraagd**
Na afloop van de viering hebben we onze jaarlijkse picknick, hopelijk buiten. Fijn als u wat lekkers meeneemt.

Zondag 14 Dominicuskerk gesloten. Viering 10.00 uur in Stadsklooster Antonius

Voorganger Jeroen Kwaaitaal

Zondag 21 16de zondag door het jaar

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger Otto Vervaart, lekendominicaan; lector Hanneke van Dijk; zang Will Kuijpers en Carlo Post; koster Frans Middelham; bloemen Anita Vermeire; koffie Arie Hollart

Zondag 28 Dominicuskerk gesloten. Viering 10.00 uur in Stadsklooster Antonius

Voorganger Larissa Maes

Getijdengebed

In de Dominicuskerk worden dagelijks (behalve zondagochtend en woensdagavond tijdens de advent) lauden en vespers gebeden. De lauden zijn van 8.00-8.30 uur (zaterdag een half uur later), de vespers van 18.30-19.00 uur. Vanwege vakanties zijn er soms geen getijden, dus kijk eerst op de site als u wilt komen. Komt u voor het eerst, wees dan 10 minuten vóór aanvang aanwezig, dan krijgt u een korte uitleg. U bent van harte welkom.

Activiteiten in het Huis van Dominicus

Column Tekenen in de Tijd

Iedere week schrijft Erik Borgman voor de site van het Huis van Dominicus een column onder de titel 'Tekenen in de tijd'. De aflevering van deze week is te vinden op: [Tekenen-in-de-Tijd-258.pdf](#) (huisvandominicus.nl). Eerdere afleveringen zijn te vinden in de rubriek Inspiratie op www.huisvandominicus.nl.

Zorg voor je naaste, nu en in de toekomst – 350 jaar KCU – 150 jaar Hiëronymushuis

Zaterdag 6 juli, 14.30-18.30 uur

De Katholieke Caritas Instelling der Stad Utrecht (KCU) en de Oude Rooms-Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA) zijn 350 jaar geleden gestart aan de Mariaplaats. Tweehonderd jaar later werd gestart met de bouw van het Hiëronymushuis aan de Maliesingel, waar de KCU nog steeds is gevestigd. Alle eeuwen door zijn beide instellingen onverminderd actief geweest voor de meest kwetsbaren in onze Utrechtse samenleving. Vanzelfsprekend kreeg dat in elke tijd een ander gezicht.

Het jubileum wordt gevierd in de Nicolaïkerk op zaterdag 6 juli. Dirk van der Goten (Sant'Egidio) en Marry Mos (Armoede Coalitie Utrecht) zullen spreken over het thema armoede. Het inhoudelijke programma wordt afgesloten met een informele ontmoeting in de tuin van het nabijgelegen Hiëronymushuis.

Plaatsen: Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, Utrecht
Hiëronymushuis, Maliesingel 77, Utrecht

Toegang: gratis

Aanmelden: secretariaat@kcutrecht.nl

Huiskamer van Dominicus – Taalles

Dinsdag 6 augustus, 10.00-12.00 uur

De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor autochtonen en nieuwkomers. Iedere dinsdag drinken we samen koffie en wisselen verhalen uit. In vaste groepjes wordt taalles gegeven. Wil je meedoen als vrijwilliger, meld je dan aan bij hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of josienf49@hotmail.com.

Plaats: refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1

Vervolg: vanaf 6 augustus weer iedere dinsdag

Toegang: gratis

Geen gehoor – Zomaar zingen in de Dominicuskerk

Dinsdag 3 september 19.30-21.15 uur

Zo'n vijftig mensen, van 12 tot 80, zingen de eerste dinsdagavond van de maand in de Dominicuskerk. Zomaar wat mensen, die zomaar wat zingen: van Bob Dylan en Dolly Parton tot Leonard Cohen en U2. Er is een pianist en soms neemt iemand een gitaar of ander instrument mee. Bij 'Geen Gehoor' gaat het puur om plezier hebben, een avondje lekker met elkaar zingen en kletsen tijdens de koffie.

Plaats: Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht

Vervolg: vanaf 3 september weer iedere eerste dinsdag van de maand

Kosten: geen

Aanmelden: hoeft niet

Groeien in liefde – Meditatiecursus in de Dominicus, najaar 2024

Dinsdag 17 september, 20.00-21.30 uur

Een mens kan zo vastzitten in oude patronen en dat belemmert het groeien in liefde. Dat ontdekte de christelijke mystiek al eeuwen geleden. Onthechting is daarom voor veel mystici een belangrijk thema. In de meditatie van dit najaar verken je hoe onthechten je helpt om een liefdevol mens te worden. Wat houdt je tegen om vrij te zijn? Hoe ga je groeien in liefde als je niet langer je eigen verlangen centraal stelt? Hoe oefen je in oude verwachtingen loslaten? We laten ons gezeggen door de minnemystiek van vrouwen als Beatrijs van Nazareth en Hadewijch van Antwerpen en hun volgelingen, Ruusbroec en anderen.

Meditatie in de Dominicus is gebaseerd op stiltemeditatie. De avonden zijn steeds opgebouwd uit een ontspanningsmeditatie en een thematische meditatie. Dat kan tekstmeditatie zijn, of beeldmeditatie, of Bijbelse meditatie (*lectio divina*) of anders. We laten ons inspireren door oude en moderne mystieke schrijvers.

Plaats: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1

Begeleider: Marian Geurtsen, theoloog en meditatiebegeleider

Data: 17/9, 15/10, 19/11, 17/12

Tijd: 20.00-21.30 uur

Kosten: €15,- per avond

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Dominicus Bijbelleerhuis

Donderdag 19 september, 19.30-21.30 uur

Met ingang van september zal pater Gerben Zweers het Dominicus Bijbelleerhuis gaan leiden. Pater Zweers is augustijn en woont samen met medebroeders pater Martijn Schrama en pater Jan van Dril en met drie zusters Augustinessen van Sint-Monica aan het Jacobskerkhof, vlakbij de Augustinuskerk. In het nieuwe Bijbelleerhuis zullen de Psalmen centraal staan. Ze worden samen gelezen en besproken.

Plaats: Refter, Palestrinastraat 1

Vervolg: iedere derde donderdag van de maand

Kosten: €7,50 per avond

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Huis van Dominicus, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
tel. 030 293 52 45 (werkdagen 9.00-12.00 uur)
info@huisvandominicus.nl en info.dominicus@katholiekutrecht.nl