

Matteüs 22,9

missio

'Ga en nodig iedereen uit'



**WERELD
MISSIE
MAAND**

oktober 2024

Geef voor Papoea-
Nieuw-Guinea

missio.nl



Papoea-Nieuw-Guinea

Bedreigde schepping

Witte stranden, helder water, palmbomen en een strakblauwe hemel: het gedroomde paradijs in de Stille Zuidzee. Maar op de vele eilanden is het verre van paradijselijk, zoals op de Carterets en Bougainville. Beide eilanden behoren tot Papoea-Nieuw-Guinea.

De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de inwoners van de Carteret Eilanden: hun land zal langzaam maar zeker in zee verdwijnen. Zo'n honderd mensen moesten al gedwongen verhuizen naar het grotere eiland Bougainville. In de media werden zij de eerste klimaatvluchtelingen ter wereld

genoemd. Maar dat heeft de inwoners niet geholpen. De katholieke kerk helpt wel. Zij schonk land in Tinputz op Bougainville waar de nieuwkomers zich kunnen vestigen.

Het zijn met name vrouwen die een leidende rol op zich nemen om de problemen op de eilanden het hoofd te bieden. Dat is niet vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde cultuur, waar geweld tegen vrouwen veel voorkomt. Maar Ursula Rakova en Helen Hakena zijn een voorbeeld voor andere vrouwen.

Carterets: Ursula Rakova

Ursula Rakova is woordvoester van de 2.700 inwoners van de Carteret Eilanden, een atol op 86 kilometer ten noordoosten van Bougainville. De eilanden liggen slechts 1,2 meter boven de zeespiegel en zijn gedoemd in zee te verdwijnen. Nu al vernietigt het zoute water planten en gewassen. Om het binnendringen van het zoute water te vertragen en de mensen zo lang mogelijk hun thuisland te laten behouden, planten jonge mensen mangroven die het land stabiliseren. Rakova organiseert workshops om jongeren op te leiden tot 'mangroven rangers'. De mangroven kunnen de ondergang van het eiland niet tegenhouden. Maar ze kunnen de eilandgemeenschap wel tijd geven om de gedwongen verhuizingen te organiseren. Daartoe heeft Ursula Rakova een organisatie opgericht: 'Tulele Peisa', wat betekent 'wij zeilen alleen op de golven'.

Bougainville: Helen Hakena

Vrouwen in Papoea-Nieuw-Guinea verrichten het grootste deel van het werk. Maar van de beslissingen in de familie en de gemeenschap worden zij meestal uitgesloten. Desondanks zijn er enkele vrouwen die het gelukt is hun stem te laten horen. De president van de katholieke vrouwen-gemeenschap, Helen Hakena, is een van hen. Hakena is een voorvechter voor vrede en vrouwenrechten in Bougainville. Samen met andere vrouwen heeft ze bijgedragen tot pacificatie van de burgeroorlog (1988-1998). In de tijd van de burgeroorlog

werden vrouwen verkracht, hun echtgenoten voor hun ogen vermoord. Daar komt Hakena's motivatie vandaan om vrouwen te helpen. Ze wil niet dat er nog vrouwen zo lijden, zoals zij en andere vrouwen hebben geleden. In 1992 richtte Helen Hakena samen met een groep vrouwen een organisatie op, met als motto 'Vrouwen weven Bougainville tezamen'.

Helen Hakena



Ursula Rakova

MISSIO ondersteunt Ursula Rakova en Helen Hakena en al die andere moedige vrouwen op de Carteret Eilanden en Bougainville. Help mee!

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand.



Helen Hakena staat op het strand bij haar huis. De dode bomen zijn er getuige van dat hier ooit land was. Helen Hakena is een van de bekendste vrouwen-

activisten en vrede-stichters in Oceanië. De op haar jurk afgebeelde paradijsvogel is het symbool van Papoea-Nieuw-Guinea.

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.

Missio Nederland maakt deel uit van de internationale Pauselijke Missiewerken. Missio draagt bij aan de verkondiging van het evangelie, de pastorale zorg in de armste geloofsgemeenschappen, de opvang en scholing van kwetsbare kinderen en de opleiding van priesters, diakens en catechisten.

Oktober is de Wereldmissiemaand. Het eerste weekend van oktober (5 en 6 oktober) vieren wij Wereldmissiedag van de kinderen. Op **Missiezondag 20 oktober** wordt over de hele wereld in de katholieke Kerk gecollec-teerd voor het pastorale werk van parochies in Afrika, Azië en Oceanië.

Missio is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochies en donateurs en ontvangt geen subsidie van de overheid.

Wilt u het
werk van
Missio
steunen?



Geef dan uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v.
Missio Wereldmissiemaand.

Materialen voor Wereldmissiemaand, meer informatie over de campagne en concrete projecten kunt u vinden op onze website www.missio.nl.

missio

MISSIO, Emmaplein 19 D, 5211 VZ
's-Hertogenbosch | 070 – 304 74 44
missio@missio.nl | www.missio.nl
Iban: NL65 INGB 0000 0015 66
Missio Wereldmissiemaand

COLOFON

Foto's: H. Schwarzbach
Teksten: Missio Aken en Missio Nederland
Ontwerp: Beelenkamp Ontwerpers
Druk: Kooiman Drukwerk

Algemeen Nut
Beogende instelling
ANBI

