



St Martinusparochie

St. CATHARINAKATHEDRAAL

Binnenstad Bericht

nr 41

5 okt. t/m 11 okt. 2024

info: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl
misintenties via secretariaat@katholiekutrecht.nl
Mariakapel geopend op ma t/m za 10-17.00 uur



ZATERDAG: 5 oktober VOORAVOND

19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: P. Kuipers

ZONDAG: 6 oktober 27e ZONDAG DOOR HET JAAR

11.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: P. Kuipers, Diaken A. van der Steenstraeten
Cantor: Gerard Beemster, Organist: Wim Does

Collecte: Onderhoud kerkgebouw

Misintentie: -

12.45 uur Engelse viering, Celebrant: P. Kuipers

Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal.

De viering begint (zondag) om 11.00 uur. De Engelse viering begint om 12.45 uur. U kunt beide eucharistievieringen rechtstreeks volgen via livestream: **[kerkdienstgemist Sint-Catharinakathedraal](#)**

Vieringen door de week.

Maandag	19.00 uur	Eucharistieviering St. Catharinakathedraal Engelse viering
Dinsdag	19.00 uur	Eucharistieviering St. Catharinakathedraal Aansluitend aanbidding
Woensdag	19.00 uur	Eucharistieviering St. Catharinakathedraal
Vrijdag	19.00 uur	Eucharistieviering St. Catharinakathedraal

Agenda Catharinakathedraal

21 oktober	Vergadering Catharinaberaad 19.45 uur
9 November	Priesterwijding 10.30 uur James Keuben
10 November	Martinusdag
18 November	Start werkzaamheden Napolitaans Kerststal
13 Dec. t/m 12 Jan. 2025	Napolitaans Kerststal te zien in de Catharinakathedraal.
18 December	Gulden Mis 19.00 uur.
29 December	Start Jubeljaar 2025 voor informatie zie rkkerk.nl/serie-artikelen-jubeljaar-2025

INBRAAKALARM

De Catharinakathedraal is voorzien van een inbraakalarm. !

Voor meer informatie Wim Hijman **catharinaberaad@katholiekutrecht.nl**

ENGELBEWAARDER

Meer dan mij lief is hoor ik vaak het lied 'De Engelbewaarder' van Mart Hoogkamer langskomen. Het nummer vertelt het verhaal van een chauffeur die beschermd wordt door een engelbewaarder.

Maar wat is nou een engelbewaarder en bestaat zo iets wel.?

Al in het Oude Testament klinkt het geloof dat God aan elk van ons een engel heeft toevertrouwd voor persoonlijke bescherming en begeleiding. De katholieke Kerk heeft die overtuiging behouden. In het Evangelie volgens Matteüs zegt Jezus dat 'de kleinen' – eenvoudige mensen, zeg maar – door engelen worden beschermd.

Ook onzichtbaar en onvoelbaar waakt onze beschermengel over ons. Zij kennen ons persoonlijk, al onze omstandigheden en verwachtingen, en ze inspireren ons om voor het goede te kiezen en voor God. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook drager zijn van een boodschap van God en ons inzichten of goede raad influisteren.

Ik geloof daar wel in. Ook in vroegere tijden mochten wij (als kind) een engelbewaarder kiezen. Ik weet niet meer wie ik gekozen had, maar het voelde vertrouwd dat iemand je bij staat. Overigens spelen engelen een grote rol in de katholieke kerk. Zelfs in ons avondgebed dat wij als kinderen baden kwamen ze in alle gedaanten en vormen voor, zoals onderstaand gebed laat zien.

's Avonds als ik slapen ga
Volgen mij veertien engeltjes na
Twee aan mijn hoofdeind
Twee aan mijn voeteneind
Twee aan mijn linkerzij
Twee aan mijn rechterzij
Twee die mij dekken
Twee die mij wekken
Twee die mij wijzen
Naar 's hemels paradijzen
Wim Hijman



Na de vieringen van 11.00 uur en 12.45 uur is er op zondag gelegenheid tot koffie drinken in het Bonifatiushuis. Lekker koffie, dus Aanbevolen.

Heeft u berichten waarvan u denkt dat ze interessant zijn voor dit Binnenstad Bericht, dan ontvangen ik die graag per e-mail wimhijman@kpnmail.nl of via 06 52666694

Wekelijks het gratis! digitale Binnenstad Bericht ontvangen?

Meld u aan via catharinaberaad@katholiekutrecht.nl of via 06 52666694

Want wie het Binnenstad Bericht leest, weet meer.!

Het Binnenstad Bericht ligt natuurlijk ook wekelijks in de kerk.

Op zoek naar mooie en zinvolle besteding van uw vrije tijd. ?

Ontdek uw talenten en vraag informatie aan bij catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

TOT SLOT

De boodschappen van vroeger.

Kent u ze nog, de boodschappen van vroeger? Eén van de boodschappen die ik meekreeg was “ Het is hier geen hotel“ Als puber lag ik vaak dwars. Ik ging van bijbaantje naar bijbaantje en van het voetbal naar weer het volgende studie feest. Ik kwam alleen thuis om te eten en te slapen. Mijn moeder had er soms zo genoeg van dat ze meerdere malen uitriep “ Het is hier geen hotel“. Ze had er (achteraf gezien) natuurlijk wel gelijk in.