



Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht

Mededelingen 24 november-1 december 2024

Vieringen in het Huis van Dominicus

Getijdengebed

In de Dominicuskerk worden dagelijks (behalve zondagochtend) lauden en vespers gebeden. De lauden zijn van 8.00-8.30 uur (zaterdag een half uur later), de vespers van 18.30-19.00 uur. Komt u voor het eerst, wees dan 10 minuten vóór aanvang aanwezig, dan krijgt u een korte uitleg. Welkom!

Zondag 24 november, 10.00 uur: Feest van Christus Koning, eucharistieviering

Voorganger pater Stefan Mangnus, o.p.; lector Hanneke van Dijk; zang Amor Vincit o.l.v. Michiel van Laarhoven; begeleiding Marcel Bruins; koster Paul van Brakel; bloemen Hanneke van Dijk; koffie Annemarie Reinders

Dinsdag 26 november, 9.30 uur: WereldWake

Voorgangers Leny Beemer en Erik Borgman

December 1 december: 10.00 uur Bid & Breakfast

Voorgangers Team B & B; lector Nienke Hissink; koster Hans Wiegers; bloemen Anita Vermeire

Dinsdag 3 december, 9.30 uur: WereldWake

Voorgangers Josien Folbert en Hermen van Dorp

Woensdag 4 december, 19.00 uur: Oecumenische adventsvesper

Voorganger Team Oecumene; begeleiding Marcel Voorhoeve; koster Frans Middelham

Vrijdag 6 december, 10.00 uur: Eerstevrijdagviering

Voorganger Leny Beemer, lekendominicaan

Algemeen

Gevonden voorwerpen

In een zijbeuk van de kerk liggen gevonden voorwerpen. Ligt er iets van u bij?

Column Tekenen in de Tijd

Iedere week schrijft Erik Borgman voor de site van het Huis van Dominicus een column onder de titel 'Tekenen in de tijd'. De aflevering van deze week is te vinden op [Tekenen-in-de-Tijd-278.pdf](#). Eerdere afleveringen zijn te vinden in de rubriek Inspiratie op www.huisvandominicus.nl.

Activiteiten in het Huis van Dominicus

Huiskamer van Dominicus – Taalles

Iedere dinsdag, 10.00-12.00 uur

De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor autochtonen en nieuwkomers. We drinken koffie en wisselen verhalen uit. In vaste groepjes wordt taalles gegeven. Iedereen is van harte welkom, aanmelden hoeft niet. Wil je meedoen als vrijwilliger, meld je dan aan bij hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of josienf49@hotmail.com.

Plaats: refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1

Psalmen lezen – Bijbelleerhuis met Gerben Zweers

Donderdag 28 november, 20.00-21.30 uur

De psalmen bidden en zingen we veel in de liturgie. Maar wat zijn het eigenlijk voor soort teksten? Hoe kun je ze lezen? Kunnen wij ons verbinden met de menselijke emoties die erin worden vertolkt? In het Bijbelleerhuis, dat 26 september start, leest en bespreekt pater Gerben Zweers de meest bekende psalmen.

Gerben Zweers is augustijn. Hij woont samen met zijn medebroeders aan de Oude Gracht. Hij heeft in Utrecht gestudeerd, is jarenlang actief geweest in het parochiepastoraat en studeert nu Geestelijke Begeleiding in Nijmegen. Sinds 1 oktober is hij priester in de parochies Licht van Christus en Drie-eenheid.

Plaats: Refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1, Utrecht

Vervolg: 19/12, 16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5, 19/6

Kosten: €7,50/U-pas €5,- (incl. consumptie)

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Geen gehoor – Zomaar zingen in de Dominicuskerk

Dinsdag 3 december, 19.30-21.15 uur

Zo'n vijftig mensen, van 12 tot 80, zingen de eerste dinsdagavond van de maand in de Dominicuskerk. Zomaar wat mensen, die zomaar wat zingen: van Bob Dylan en Dolly Parton tot Leonard Cohen en U2. Er is een pianist en soms neemt iemand een gitaar of ander instrument mee. Bij 'Geen Gehoor' gaat het puur om plezier hebben, een avondje lekker met elkaar zingen en kletsen tijdens de koffie.

Plaats: Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht

Vervolg: iedere eerste dinsdag van de maand

Kosten: geen

Aanmelden: hoeft niet

Kerstmiddag voor senioren

Donderdag 12 december, 14.30-16.30 uur

Samen met Janet en Monique van Albert Heijen organiseert het huis van Dominicus een kerstmiddag voor senioren uit de wijk. Drankjes en hapjes, vrolijke muziek en veel gezelligheid in een feestelijke kerstsfeer. U bent van harte uitgenodigd.

Plaats: Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht

Aanmelden: hoeft niet

Gloria in excelsis deo – Utrecht Lezing door Frank de Munnik

Donderdag (!) 19 december, 14.00-16.00 uur

Engelen die lofprijzen, herders die musiceren, Maria die een slaapliedje zingt – bij de allereerste Kerst klonk volop muziek. Klinkende lichten in de duisternis. De muziek rond de mystieke gebeurtenis midden in de winternacht, kent een lange en rijke traditie.

Met verhalen, anekdotes en vooral veel muziek neemt Frank de Munnik u mee langs Kerstmuziek van Bach tot en met Arvo Pärt. Muziek die zingt van verwachting, geborgenheid en dankbaarheid. Weest 'wellekome': muziekkennis niet vereist, wel twee enthousiaste oren!

Frank de Munnik is docent HKU Utrechts Conservatorium en programmamaker voor NPO Klassiek (KRO-NCRV).

Plaats: Dominicuskerk, Palestrinastraat 1, Utrecht

Kosten: €7,50/U-pas €5,- (incl. consumptie)

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Huis van Dominicus, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
tel. 030 293 52 45 (werkdagen 9.00-12.00 uur), info@huisvandominicus.nl