

Met alle geloofsgemeenschappen vieren we op zondag 10 november **Sint-Martinusdag**. Dit jaar doen we dat in de Aloysiuskerk, ter ere van haar honderdjarig bestaan. De viering begint om 9.30 uur. Na afloop is er ontmoeting met koffie, thee en limonade met Sint-Maartenkoek.

# Sint-Martinusdag



# Sint-Martinusdag

**ZONDAG 10 NOVEMBER, 9.30-13.30 UUR**

Om 11.30 uur start een programma met inspirerende workshops die in het teken staan van het thema *Pelgrims van Hoop*.

*Contemplatie* – Erik Borgman

*Politiek en katholiek sociaal denken* – Eric Holterhues

*Vrienden van de armen* – Clara van den Dool

*Sing-inn* – Arnoud Heerings

*Verwelkomende kerk* – Arja van Veldhuizen

*Pelgrimeren naar Santiago de Compostella* – Gerard Luiten.

We delen de opbrengst van de workshop centraal.

Van 12.45-13.30 zijn er hapjes en drankjes.

**PLAATS  
DATUM EN TIJD  
AANMELDEN**

Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht  
zondag 10 november, 9.30-13.30 uur  
secretariaat@katholiekutrecht.nl



St. Martinusparochie